





Ter dankbare herinnering aan

Hub Pécasse

Hij werd geboren te Schaesberg 25 aug. 1928 en is aldaar overleden 2 februari 1983, nadat hij het H. Oliesel had ontvangen.

Geheel onverwacht is onze goede Hub Pécasse van ons heengegaan.

Velen zullen hem met eerbied en dankbaarheid blijven gedenken.

Hij betekende zoveel voor ons: zijn moeder, die hem altijd met zorg nabij was en met wie hij zo'n gelukkige tijd heeft doorgebracht, voor zijn familie, zijn vele vrienden en voor allen, die altijd een beroep op Hub konden doen. Met overgave en ijver werkte hij in zijn kapperszaak en hij bezocht zijn klanten thuis, als het hun door ouderdom of ziekte onmogelijk was naar hem te komen. Hij wilde iedereen tot hulp en steun zijn: jong en oud: iedereen, die hem nodig had. Dat bezig zijn voor

anderen heeft hem heel veel voldoening gegeven.

Hij was een trouw lid van het Mannenkoor "St. Joseph" uit Waubach.

Hij vertoefde graag temidden van zijn vrienden daar en zo genoot hij van zijn vrije tijd, die hem bij zijn werk gegeven was.

Wij zullen Hub missen om alles, wat hij ons gegeven heeft, aan ons zijn familie, zijn vrienden, klanten en bekenden. Dankbaar om dat alles, willen wij bidden:

"Geef hem, Heer, die ons zo dierbaar was nu de vreugde en de vrede bij U voor altijd en geef ons kracht om dit verdriet te kunnen dragen".

U allen, die hebt willen meeleven bij het plotselinge overlijden en de plechtige uitvaartdienst van onze dierbare Hub, willen wij heel hartelijk danken.

J. H. Pécasse-Cordewener
J. Weerts-Pécasse
W. H. Weerts en kinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 20 maart a.s. in de parochiekerk van de H. Familie te Schaesberg, om 11 uur.