



*Vergeet mij niet en
wees goed voor elkaar.*



Dankbaar gedenken wij:

TROUTJE PAULUS

weduwe van

SJENG PAULSSEN

Ze werd geboren op 31 juli 1920 te Ubach over Worms.

Gesterkt door het Sacrament van de zieken, is ze overleden op 7 augustus 1981 in het De Wever-ziekenhuis te Heerlen.

Haar lichaam werd begraven op 12 augustus d.o.v. op het R.K. kerkhof van Waubach.

De plotselinge dood van haar man had haar diep aangegrepen. Ze leed er onder, maar verwerkte het leed en de pijn zoveel mogelijk alleen.

Een lange en ernstige ziekte bracht haar langzaam naar het einde van haar leven. Ook deze pijn wist zij in stilte en geduld te aanvaarden.

Ze heeft haar leven hard gewerkt voor haar man en kinderen. Ze kon dragen en verdragen en wilde nooit iemand tot last zijn. Ze

hield veel van haar kinderen en kleinkinderen. Nu ze wat rustiger kon gaan leven, heeft de Heer haar tot Zich geroepen om haar een woning te geven bij Hem, en om haar de rust en de vrede te geven, die zij na dit werkzame leven heeft verdiend.

Wij bidden:

Barmhartige en rechtvaardige God, wij bidden U voor onze geliefde overledene Troutje. Geef haar rust na al haar zwoegen, verkwikking na alle zorgen en geef haar de eeuwige rust en vrede door Christus onze Heer.

De familie Paulssen-Paulus dankt u allen hartelijk voor uw medeleven tijdens de ziekte en bij het overlijden en de begrafenis.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag, 19 september a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Theresia en Don Bosco te Lauradorp.

Begr. en Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel.311978