



De veelzijdige rijkdommen van  
de natuur verkondigen Uw  
grote macht en goedheid.

Laten wij in onze gebeden  
gedenken

## *Hein Papenberg*

echtgenoot van

Gertrud Dautzenberg

Geboren in Osterfeld Dld.  
26 november 1910 en tijdig  
voorzien van de Sacramenten  
der H. Kerk, legde hij op  
25 maart in het ziekenhuis  
van Heerlen, zijn leven in  
Gods hand.

Op de dag van Maria Boodschap is deze  
dierbare van ons heengegaan. Geruime  
tijd tevoren had hij al afscheid genomen  
van allen, met wie hij in liefde en zorg  
verbonden was, zijn familie, zijn ken-  
nissen en vrienden. Nu ging hij de reis  
maken naar een ander leven, waarop  
hij zich goed voorbereid had.

De belangstelling en bezorgdheid voor  
zijn kinderen en kleinkinderen bleven  
tot in zijn laatste uren en het deed hem  
verdriet, wanneer hij merkte dat zijn  
echtgenote zo leed door de droeve

toestand, waarin hij verkeerde. Steeds  
was het voor hem immers een vreugde  
geweest, wanneer hij anderen blij en  
gelukkig kon maken. Als hij in zijn  
laatste dagen vanaf zijn ziekbed de  
lentetinten over de heuvels van het  
mooie Limburgse land zag komen, dan  
voelde hij als echte natuurvriend ook  
weer de pijn van dit afscheid. Onge-  
twijfeld heeft dit ook bij hem, vanuit  
zijn diep geloof, de gedachte opge-  
roepen aan het Land dat ons beloofd  
is door de Heer (Mt5, 5), waar het  
volop lente zal zijn voor altijd. Laten  
wij na zijn sterven lief en leed gaan  
delen en bliddend met elkaar verenigd  
blijven.

Moge Maria, op wier feestdag hij van  
ons heenging en van wie hij nog kort  
geleden, samen met zijn echtgenote,  
het heiligdom bezocht, voor hem een  
voorspreekster zijn en voor ons allen  
een steun.

De familie Papenberg-Dautzenberg dankt U  
allen voor Uw medeleven bij de ziekte, het  
overlijden en de begrafenis.

+

De plechtige zeswekendienst zal gehouden  
worden op zaterdag 14 mei a.s. om 19.00 uur.