



Jezus,
hoop
van hen
die in U
sterven

Gedenkt in Uw gebed



Elisabeth Packaiser

echtgenote van wijlen

Johannes Hendricus Papenburg

de overledene werd geboren
14 november 1885 te Bavïen
Oost Duitsland en overleed
15 januari 1973 te Ubach
over Worms, voorzien van
het H. Sakrament der zieken.

+

Wij zijn bedroefd, Heer God, omdat
Gij moeder van ons hebt weggenomen,
omdat zij niet meer bij ons kan zijn
en wij niet bij haar.

Wij zijn U ook dankbaar, God, omdat
Gij zo'n goed mens zovele jaren in
ons midden liet leven.

Omdat haar blijmoedig karakter voor
ons een grote steun is geweest - omdat
haar gelovig leven ons geloof heeft
gesterkt - omdat haar belangstelling en
liefdevolle zorg ons samengebonden
heeft, geborgenheid gaf en eenheid
met elkaar.

Wij vragen U Heer, God, wilt haar
belonen voor het vele goede dat zij
gedaan heeft, neemt haar op in een
geluk dat eeuwig is.

Zo bidden wij en zij die ons dierbaar
is, zal zeggen: kinderen en familieleden,
ontvangt veel dank voor uw goede
zorgen, voor uw liefde. Met vader zal
ik over U blijven waken.

Zij ruste in vrede.

De familie Papenburg dankt allen hartelijk
voor het medeleven, betoond bij het
overlijden en de begrafenis.

†

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden
in de parochiekerk te Waubach op zaterdag
3 maart a.s. om 9.30 uur.