



Z.H. PIUS XII †

JESUS † MARIA † JOZEF

TER GEDACHTENIS

aan onze veelgeliefde en diepbetreurde Paus
onze

Heilige Vader PIUS XII

(EUGENIO PACELLI)

Geboren te Rome, 2 Maart 1876.

Priester gewijd, 2 April 1899.

Secretaris van de Congregatie voor Buitengewone Kerkelijke Aangelegenheden in 1914

Titulair-Bisschop van Sardes { 23 April
en Pauselijk Nuntius te München } 1917.

Bisschop gewijd, 13 Mei 1917.

Nuntius te Berlijn, van 22 Juni 1920 tot 1929.

Tot Kardinaal gecreëerd, 16 December 1929.

Kardinaal-Staatssecretaris, 7 Februari 1930.

Camerlengo, 1 Maart 1935.

Paus gekozen, 2 Maart 1939.

Gekroond als Paus te Rome, 12 Maart 1939.

Sterft een zalige dood, in de ouderdom van
82 jaren. 9 October 1958.

Pius XII, de grote Paus, de onverwinnlijke Rots, de Man van grote geleerdheid en activiteit op elk gebied.

Pius was bovenal groot als de Man van intens gebed en innig vroom geestelijk leven. Hij was totaal Priester van God, Vredestichter, maar ook Raadsman en Vriend van allen.

R.K. Uitgeverij Joh. Roosenboom, Heerlen
Nadruk verboden.