



In dankbare herinnering aan

# Ida Kaesler – van Oerle

echtgenoot van

## Chris Kaesler

*Ida werd geboren te Breda op 17 oktober 1935. Zij overleed in het hospice te Kerkrade op 3 december 2014, in de leeftijd van 79 jaar. We hebben haar te rusten gelegd op het kerkhof te Rimborg, na een eucharistieviering in de kerk van de H. Drieuldigheid, op zaterdag 6 december.*

Het is zo vlot gegaan. Mam was wonderlijk wel hersteld van een zware operatie vorig jaar. Maar ineens bleek ze opnieuw getroffen door ziekte. Vanaf het moment dat het duidelijk werd, ging het heel hard achteruit. Het waren zes hele zware weken, voor haar en voor ons allemaal. Je kon zo bitter weinig voor haar doen, je stond er zo machteloos bij. Nauwelijks in het hospice, waar ze heel goed verzorgd werd door het personeel, moesten we elkaar loslaten.

Wat er leeft laat zich moeilijk verwoorden. We zullen haar vreselijk missen. Ze was er altijd voor je. Een bescheiden vrouw, zorgzaam in alles. Met niks begonnen heeft ze zich samen met pap een mooi bestaan opgebouwd. Over de 60 jaren van samenzijn kunnen we niets anders zeggen dan dat we ons geen betere vrouw kunnen voorstellen. Als moeder, schoonmoeder en oma heeft ze zichzelf nooit geteld, maar altijd alles gegeven. Als het Chris en de kinderen maar goed ging... Zelfs toen ze vorig jaar ziek was, wilde ze zo gauw mogelijk naar huis om voor hen te zorgen.

Ze was het liefst thuis, omringd door familie, genietend van tuin, bomen, bloemen en van de vogels die uit haar hand aten. Mam, oma, we zeggen je grote dank voor wie je altijd bent geweest en voor alles wat je voor ons hebt gedaan en betekend. Rust nu in vrede bij God.

Chris, Erich & Anja, Karin & Jean, Joëlla & Jacques

*De familie is u zeer erkentelijk voor alle blijken van medeleven na het overlijden en bij de uitvaart van Ida.*

U bent uitgenodigd voor de zeswekendienst die zal plaatsvinden op zondag 18 januari 2015 om 10.00 uur in bovengenoemde parochiekerk.