



GIJ HEBT MIJ VER-
LOST DOOR UW LIJDEN
EN KRUISDOOD

R I P

Jezus † Maria † Jozef

Gedenk in Uw gebed de ziel van zaliger

Arnold Gerard Nievelstein

Geboren te Ubach over Worms 16 augustus 1934, tengevolge van een noodlottig ongeval overleden te Eygelshoven, 31 december 1957, gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk en begraven te Ubach over Worms, 4 januari 1958.

Plotseling is een einde gekomen aan dit jonge leven, sterk en mooi, zonder uiterlijk vertoon, van zijn werk riep God hem op naar een beter leven. Hard is het voor hem en zijn familie door zulk een dood uit het leven te worden weggerukt, maar het is een schone troost dat God hem de genade gaf van de laatste Heilige Sacramenten. Het moet ons aller overtuiging zijn, dat alleen een deugzaam leven een waarborg is voor een zalig sterven. Laat ons hopen dat deze goede jongeman, die trouw zijn Christenplicht vervulde en voor zijn goede ouders een steun en hulp was, de beloning heeft ontvangen die God bestemd heeft voor Zijn trouwe dienaar.

Goede ouders, zuster en familie, voor hen die God liefhebben, werkt alles mee ten goede. Moge deze plotselinge dood, voor mij en voor U allen, mee ten beste werken voor het heil van onze zielen.

Heer, geef hem de eeuwige rust.