



WAT IS'T, DAT IK AAN MIJNEN WIJN-
GAARD NOG HAD MOETEN DOEN
EN NIET GEDAAN HEB ?

15. v. 4



Jezus † Maria † Jozef

Gedenkt in uw gebeden
de ziel van zaliger

Anna Gertrud Nievelstein

weduwe van

Eduard Jozef Hubert Laurs

Geboren te Ubach over Worms 18 oktober 1881
en voorzien van de H. Sacramenten overleden in
het ziekenhuis te Brunssum 1 juli 1964. Zij werd
begraven op het kerkhof te Rimborg 4 juli 1964.

Onze levensloop sluit gewoonlijk met zeventig
jaren af; voor hen die sterk zijn met tachtig, wat
daarboven gaat is last en smart (Ps. 89, 10)
Ik heb de goede strijd gestreden, mijn loopbaan
afgelegd, het geloof bewaard, thans is mij de
kroon der gerechtigheid beschoren.

Die God vreest en Zijn geboden onderhoud zal
gelukkig zijn op het einde van zijn leven, en in
het uur des doods zal hij gezegend worden.

Op U, o Heer, heb ik gehoopt en in eeuwigheid
zal ik niet beschaamd worden.

Mijn bloedverwanten en vrienden, uw gebed
vraag ik opdat ik spoedig moge rusten in vrede.
Mijn Jezus, barmhartigheid.