



NU BEZIT IK
EINDELIJK
WAT
IK VERWACHTTE

(HÄGNES)



In de vrede van Christus moge worden
opgenomen onze inniggeliefde zoon
en broer

Ben Nieuwhof

* 27 maart 1945, Heerlen

† 5 mei 1966, Heerlen

Met droefheid in ons hart staan wij bij dit
sterven! Dit jonge leven eindigde zo vlug,
zo wreed.

Vol idealen en liefde bouwde hij aan zijn
schone toekomst, die nog lang en veel-
belovend scheen. Een noodlottig ongeluk
was de voorbode van zijn naderend einde.

God alleen weet hoeveel zorg en leed
hem gespaard zijn. Wij weten nu, dat hij
gelukkig is.

Lieve ouders, broer, zusjes en verloofde,
zoekt troost bij God, Die mij u gaf en
ontnam.

Weest niet bedroefd, zoals de anderen, die
zonder hoop zijn. Sterven in Christus is
ingaan in het eeuwig leven.

Hebt dank voor uw voorbeeld, uw liefde en
zorg en bidt voor mij en gij, eerwaarde
Heerroom, wees mij aan het Altaar van de
Heer indachtig.

Bij God bid ik voor u en wacht op uw
komst. Tot weerziens!

Goede Jezus, geef hem de eeuwige rust!