



IN MEMORIAM
HUBERT NICKEL

Jezus † Maria † Joseph



Bid voor de ziel van zaliger
HUBERT NICKEL

geboren te Rimborg 14 Dec. 1922
en gesneuveld bij Newel (Rusland)
12 Maart 1944.

„Hij is weggenomen, opdat het kwaad der wereld zijn geest niet zou bederven; zijn ziel was Gode aangenaam en daarom heeft God zich gehaast hem weg te nemen uit het midden der boosheid.” Spreuken 10.

Dat is 't woord van God, dat vermagte troosten bij het heengaan van een zoo goeden, rechtschapen en muzikaal-hoogbegaafden jongeman.

Ten Paradijze geleiden U de Engelen,
gaat met de Heilige Martelaars mee,
en uit Jeruzalems zalige muren
komen de zingende Chooren U tegen!
Gaat, eens met Lazarus arm en ellendig!
Rust. . in alle eeuwen der eeuwen onendig.

Kerk' Antiph.: In paradisum
Vert. Guido Gezelle.

Zoete Harten van Jezus en Maria,
weest mijne toevlucht.