



Toon mij Heer Uw wegen,
en leer mij Uw paden kennen.

Wil in Uw gebeden gedenken

LEONELLO ANTONIO MUNARI

Onze dierbare overledene werd 14 januari 1909 te Colognola ai Collé (Italië) geboren en overleed - voorzien van de H. Sacramenten der zieken - 28 september 1981 te Sittard. Na een plechtige eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Petrus te Sittard hebben wij hem 1 oktober 1981 daar begraven.

Ricordate nelle preghiere

LEONELLO ANTONIO MUNARI

nato a Colognola a.C. e morte, dopo aver ricevuto il Sacramento per gli infermi a Sittard. Dopo una sonne eucharista nella chiesa parrocchiale di S. Pietro a Sittard, lo abbiamo sepolto ivi.

Wanneer men zo ver weg van z'n directe familie gaat wonen en werken zou men wel eens eenzaam kunnen worden. Maar Leo Munari was een stille en harde werker die zich goed aanpaste en zo met de mensen hier vergroeide, dat men zijn Italiaanse afkomst niet eens bemerkte.

Hij was een gelovig man. Hij ontmoette zijn Heer en Meester in de eucharistie om er de kracht te krijgen voor het leven van elke dag. Een leven wat hem geluk en plezier heeft gebracht, maar waar ook het lijden niet ontbrak.

Toch bleef hij, vooral de laatste jaren dat hij in Huize Caritas verbleef een dankbare man. Dankbaar voor alles wat men voor hem deed. En die dankbaarheid maakte hij door zijn glimlach kenbaar, niet alleen aan het personeel, maar ook aan degenen bij wie hij zich thuis voelde.

En hoewel hij aan het leven hing heeft hij de dood niet kunnen ontlopen. Nu is hij, verlost van alle pijn en lijden, opgegaan naar het Rijk van de Heer.

God, wij danken U voor deze mens en in geloof weten wij dat wij elkaar eens bij U zullen ontmoeten. In dat vertrouwen en in dat geloof kunnen wij ook zeggen: Leo Munari, rust in vrede.

Quando si va habitare e lavorare così lontano dai suoi parenti, si potrebbe diventare solo. Ma Leone Munari era un lavoratore tranquillo e bravo, si ha adattato e conformato con la gente qua in tal modo da non poter discernere più il suo origine italiano.

Era un uomo credente. Incontrava il suo Signore nell'Eucharistia per ricevere la forza per la vita quotidiana. La vita ha comportata per Lui tanta gioia, ma anche sofferenza.

Però è rimasto sempre, soprattutto negli ultimi anni nella casa „Caritas“, un uomo grato. Grato per tutto ciò che si ha fatto per lui. Ha mostrato questa gratitudine per un sorriso al personale ed a tutti amici e conoscenti.

Amava la vita, però non ha potuto scappare la morte. Ora, liberato da ogni sofferenza, è salito al Regno del Signore,

O Dio, Ti rendiamo grazie per questo uomo. Nella fede sappiamo d' incontrarci un giorno presso di Te. Possiamo dire con fiducia in questa fede: Leone Munari, riposa in pace!