



Hij voert mij naar wateren,
waar ik kan rusten.

Gedenk in Uw gebed en in de
viering van de Eucharistie

BERTHA VAN MULKEN

echtgenote van

GERARD VAN PEIJ

Zij werd geboren te Born 6 december 1927
en zij overleed te Sittard in het ziekenhuis
"De Goddelijke Voorzienigheid" 10 juli 1979.
Haar lichaam werd te ruste gelegd op het
kerkhof te Born 14 juli d.o.v.

Een slopende ziekte maakte een einde aan
het leven van deze goede vrouw en moeder.
Met grote moed en dapperheid heeft zij de
laatste twee jaren van haar leven geleefd.
Zij hield zich krachtig en sterk voor degenen
die haar zo liefdevol omringden.
Met de psalmist kon ze bidden:

"Al wordt mijn lichaam ook afgebroken,
al sterft mijn hart,
Gij zijt mijn Rots, mijn God,
de toekomst die op mij wacht.

Ver weg van U is het geen leven,
U ontrouw zijn is niemand zijn.
Bij U, mijn hoogste goed, mijn God,
bij U ben ik geborgen."

(Psalm 73)

Voor de vele blijken van belangstelling en
Uw gebed tijdens de ziekte, voor Uw troost
bij het overlijden en Uw aanwezigheid bij de
begrafenis danken wij U heel hartelijk.

G. van Peij en kinderen

Born, 14 juli 1979.

De zeswekendienst zal gehouden worden in
de kerk van de H. Martinus te Born op
zondag 26 augustus a.s. om 11.00 uur.
