



Door  
het kruis  
naar  
het Licht





Een dankbare herinnering  
aan

*Peter Jozef  
Mulders*

echtgenoot van  
Cornelia Plum

De dierbare overledene  
werd geboren op  
27 mei 1909 te  
Scherpenseel Dld. en  
overleed, voorzien van de  
H. Sakramenten,  
20 november 1976 in het  
„De Weverziekenhuis“  
te Heerlen en werd  
begraven 24 nov. d.o.v.  
op het kerkhof te Waubach.

Heer God,  
met droefheid nemen wij afscheid van  
deze mens.  
Veel heeft hij voor ons betekend als

echtgenoot en vader. Hij was goed  
voor ons, heeft vele jaren trouw zijn  
werk verricht en trachtte in arbeid-  
zaamheid, in zorg voor zijn dierbaren  
en in prettige omgang met zijn mede-  
mensen de opdracht, die hij van U  
ontvangen had, te vervullen.

Wij danken U voor al het goede in  
hem, dat ook voor ons een zegen is  
geweest.

Onze bede is:

open Uw paradijs voor hem, vergeef  
zijn fouten en neem hem op in het  
geluk, dat Gij hebt beloofd aan hen,  
die van goede wil zijn, laat ons, die  
achterblijven, elkaar tot steun zijn, door  
het geloof in Jezus Christus, die stierf  
en weer verrezen is.  
Ooit zullen wij samen bij de Heer zijn.

De familie dankt U hartelijk voor het medeleven  
betoond bij het overlijden en voor uw deel-  
name aan de begrafenis.

+

De plechtige zeswekendienst zal gehouden  
worden op zondag 2 januari a.s. om 11.45 uur  
in de parochiekerk van de H. Jozef te Waubach.