



VREDE ZIJ U ALLEN,
DIE IN CHRISTUS ZIJT



Jezus † Maria † Jozef
Gedenkt in Uw gebed en H. Misoffer
de ziel van zaliger

MATHIAS JOSEPH HENDRIK MULDER

lid van het R.K. Par. Kerkbestuur
lid van de Kath. Actie
lid van de H. Familie
echtgenoot van

ANNA MARIA HUBERTINA HANSSEN

geboren te Schaesberg 14 Febr. 1901, godvruchtig
overleden te Heerlen 13 Nov. 1955, voorzien van
de laatste H.H. Sacramenten der Stervenden. Be-
graven te Heerlen 17 Nov. d.o.

Met hem is heengegaan 'n man, groot van hart
en karakter. Hij was een man in de volle zin des
woords. Aan God en godsdienst gehecht was hij
een oprecht gelovig christen, een liefdevolle echt-
genoot, een goede en zorgzame vader voor zijn
gezin, een wijze raadsman voor zijn vrienden,
een uitmuntend lid van het R.K. Kerkbestuur; de
belangen van onze kerk waren zijn belangen;
steeds wist hij door wijze adviezen zijn kerk te
dienen.

Hulpvaardigheid en goedheid jegens de mede-
mensen kenmerkte deze man, nooit was hem iets
te veel als een beroep op hem werd gedaan. Hier
mogen we denken aan het woord van Jezus:
„Wat ge aan de mijnen gedaan hebt, zal U
honderdvoudig worden vergolden.“

Te vroeg naar mensenoordeel is hij ontrukkt aan
de liefde van zijn vrouw en kinderen. Maar wij
buigen het hoofd voor Gods Voorzienigheid. Als
God ons met lijden bezoekt, zal Hij ons ook kracht
in het lijden schenken.

Mijn lieve vrouw en kinderen, God vroeg U een
groot offer. Weest echter getroost, voor mij is het
sterven een verlossing uit de pijnen en een heen-
gaan naar 'n beter leven bij God. Daarboven
wacht ik op U. Wat ik vraag van U en van allen,
die mij kenden is de aalmoes van Uw gebed.

Vaartwel, tot weerziens in de hemel.
O.L.Vrouw van Lourdes bid voor ons.