



Mater
Dolorosa
o. p. n.

Wim
v. Woerkom



Dankbaar aandenken aan

Johan Leonard Mulders

echtgenoot van Josephine Kluth

eerder echtgenoot van Maria Vliex

Wethouder van de gemeente Schaesberg

geboren te Palemig op 16 augustus 1900

overleden te Schaesberg op 6 februari 1965

Opgevoed in de school van dr. Poels, leerde „d'r Lei” nooit aan zichzelf denken, maar altijd aan anderen. Zijn hart ging uit en bleef uitgaan naar allen die in moeilijkheden en nood verkeerden. Als man van geloof was hij minder een man van woorden dan van daden, die echter het woord van Christus goed begrepen had: „Wat ge voor de minsten der Mijnen gedaan hebt, hebt ge voor Mij gedaan”. Als K.A.B.-pionier leverde hij zijn aandeel in een menswaardiger leven voor de arbeiders van Schaesberg en hun gezinnen. Als wethouder van openbare werken was hij tot het laatst op pad, om de mensen van Schaesberg te dienen, ook en vooral hen, die door de woningnood zwaar getroffen zijn. Door zijn eenvoud en eerlijke vriendschap was hij een steun voor velen. Zijn werk werd gedragen door het begrip van zijn vrouw en zoons; voor hen was hij een trouw echtgenoot en een goed vader. Zijn heengaan viel hem alleen moeilijk, omdat hij nog zoveel wilde geven, maar toch ook weer minder moeilijk, omdat hij wist, dat de dood het leven niet wegneemt, maar alleen verandert. Tot op zijn sterfbed was hij bekommerd om de noden van de gemeenschap; zijn laatste woorden waren woorden van dank en een opwekking tot zijn vrienden van het plaatselijke N.K.V. elkaar trouw te blijven en zich in eenheid te blijven inzetten voor de gemeenschap van Schaesberg. Zijn bewogen hart heeft nu rust gevonden; zijn ogen hebben Uw heil aanschouwd, o Heer.