



Miserere mei,
Deus.

Wim
Kooenken



Ter dankbare herinnering aan

Anna Catharina Mulders

weduwe van Johan Hubert Gulpers

Zij werd geboren te Schaesberg op 5 maart 1886 en overleed in het ziekenhuis te Brunssum, voorzien van de Sacramenten der zieken op 22 augustus 1966. Haar laatste rustplaats is op de begraafplaats te Schaesberg.

Op de feestdag van Moeder Maria ging deze moeder weg uit haar gezin. Zij was een goed mens: een vrouw naar het beeld van het evangelie. Het grote kindergetal was haar trots en rijkdom. Maar ook de grote zorg, die haar dag noch nacht losliet; vooral toen haar man zo vroeg heenging. Met stoere hand, in vol vertrouwen op God en onder de leiding van Maria, aanvaardde zij die taak.

Moeder! Wij danken u: — voor uw leiding en wijze lessen, die u ons gaf tot in de laatste ogenblikken — voor uw voorbeeld, waarmee u zich door het leven heenwierp ondanks de zware lasten — voor uw zwoegend, rusteloos leven, terwille van ons geluk — voor uw grote liefde waarmee gij ons allen hebt omringd — voor uw godsvertrouwen, dat u nooit beschaamd heeft.

Nu gij heengaat naar onze vader, vergeet ons niet van daarboven. Blijf ons helpen en leiden.

Uw beeld zal nooit uit onze gedachten verdwijnen.

Moeder! Heb dank voor alles.

Rust in vrede.