



Mater Dolorosa.

JEZUS † MARIA † JOZEF † FRANCISCUS

Mijn Jezus. Barmhartigheid  
de ziel van zaliger

# Anna Maria Müller

lid van de Maria-Congregatie en Derde Orde  
Weduwe van

## Jacob Dahmen

geboren te Otzenrath (Dld.) Kerstmis 1860,  
gestorven te Ubachsberg 13 October 1947.  
Haar huwelijk was gezegend met een dochter  
en vier zonen, welke zonen allen de Klooster-  
lijke staat hebben aanvaard.

De overledene heeft er naar gestreefd,  
Christus na te volgen — tot omvallens toe, voor-  
namelijk door haar ononderbroken ora et labora -  
gebed en arbeid — en haar bereidwillig fiat —  
alles, zoals God wil — op haar lijdensweg.

Haar woonvertrekken, alleen versierd met  
religieuze- en familiebeelden, waren zonnige  
kapelletjes. waarin voortdurend „lof“ was.

Tot op haar ziekbed heeft zij steeds met  
opgewektheid gearbeid, waarbij zij uitmuntte  
door orde en netheid.

Haar leven was een Kruisweg: 30 jaar droeg  
zij het kruis van een slepende kwaal — 23 jaar  
was zij weduwe — meermalen stond zij aan het  
doodsbed van een harer dierbaren — op het  
laatst vertrapte een pijnlijke ziekte haar als een  
worm - zij verloor de spraak, maar - o wonder -  
niet voor het gebed.

Lieve Mama, Traudchen en Justin danken u  
voor alles, heel bijzonder voor uw stichtend  
voorbeeld. Wij beloven u, ons leven daarnaar  
in te richten.

Troost van haar priesterzoon :

Mijn eerste Mis, zo blij gezongen

In goudbrokaat, met klare stem,

Is niet zó tot haar doorgedrongen

Als nu mijn stille „Requiem.“