



Wil in uw gebeden gedenken

MART VAN DE MOOSDIJK

echtgenoot van

Rica van Osch

Onze dierbare overledene werd geboren in Sittard 22 oktober 1923.

Hij overleed - plotseling - 12 mei 1975. Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Petrus te Sittard hebben wij hem 16 mei d.a.v. begraven op het kerkhof aldaar.

Zoals alle gezinnen had ook het gezin van de Moosdijk, vader, moeder en de twee dochters, blij en opgewekt moederdag gevierd, niet in het minste vermoedend, dat de feestelijke stemming van moederdag zo plotseling zou omslaan in diepe droefheid. Mart van de Moosdijk werd in de vroege morgen van maandag 12 mei door een plotse-linge dood aan de liefde van de zijnen ontrukkt. Hij leefde geheel en al voor zijn gezin, maar daarnaast had hij tal van sociale contacten. Jarenlang was hij lid van het bestuur der buurtvereniging, hij was als lid van het oudercomité nauw betrokken bij de school van zijn dochter, hij was mede oprich-

ter en trouw lid van het P.L.E.M.-koor. Had iemand - wie dat ook was - zijn hulp nodig, dan stond hij altijd klaar om te helpen. Omdat hij zo vrolijk en opgewekt was van aard, kon hij zich ook gemakkelijk heenzetten over tegenslagen, die hem - zoals iedereen - voor en na troffen.

Van deze voortreffelijke echtgenoot, van deze hulpvaardige buurtgenoot, van deze fijne gemeenschapsmens nemen wij vandaag afscheid.

Als gelovige mensen mogen wij vertrouwen, dat de Heer van leven en dood hem bij zich heeft opgenomen in de vrede en de vreugde van het hemels geluk en dat hij vandaar onze voorspreker zal zijn op de weg door het leven, die wij nu zonder hem moeten gaan.

Wij danken U van harte voor het medeleven bij het overlijden en de begrafenis van mijn onvergetelijke man en onze goede vader.

Mevr. R. van de Moosdijk-van Osch
en kinderen

De zeswekendienst zal plaats hebben op zondag 13 juli a.s. om 11.30 uur in de St. Petruskerk te Sittard.