





Ter dankbare herinnering aan

de Zeereerwaarde Heer

JAN MIKKENIE

Hij werd geboren te Nieuwenhagen op 15 oktober 1927.

Te Wenen in de Stephansdom werd hij 29 juni 1966 priester gewijd door Kardinaal König.

Hij was kapelaan in Ternitz (Oostenrijk) van 1966-1975 en vervolgens pastoor te Niederhollabrun, waar hij temidden van zijn werk plotseling overleden is op 24 september 1977, nog voorzien van het sacrament der zieken. Hij is aldaar begraven op 30 september d.o.v.

Jan was priester tot in het diepste van zijn hart. Met onvermoeibare inzet en met zijn bekende opgewektheid heeft hij zijn gaven van hart, geest en hand gegeven aan de zending van Jezus Christus. Hij bracht God naar de mensen en de mensen naar God. Zonder zichzelf enige rust te gunnen, heeft hij dag in dag uit gewerkt voor de mensen, die hem waren toevertrouwd. In dienst van de Kerk, in dienst van Jezus Christus wilde hij 'n stukje vrede, heil en vreugde brengen aan de zijnen. Hij deed dat door zijn eigen godsdienstige

overtuiging uit te dragen en aan anderen voor te houden. Daarnaast ontwikkelde hij steeds weer nieuwe plannen, om de kerk, het jeugdhuis en de pastorie van zijn parochie Niederhollabrun (die in slechte staat verkeerden), te kunnen restaureren. En in die twee jaar, dat hij daar heeft mogen werken, had hij reeds een groot stuk van zijn kerk klaar. Nu is Jan van ons heengegaan. Hij is opgeteerd in zijn werk. Met 11 priesterjaren was zijn priesterleven voltooid en is hij waardig bevonden om opgenomen te worden in Gods heerlijkheid.

Voor zijn goede moeder, broers, zussen en familie was deze plotselinge dood van Jan een harde slag. Moge hij thans voor hen allen een voorspreker zijn bij God.

Voor uw gebed en medeleven dankt de familie u allen hartelijk.

De plechtige zeswekendienst zal plaats hebben op zondag 13 november a.s. om 10.00 uur in de kerk O.L. Vrouw Hulp der Christenen te Nieuwenhagen.