





Ter dankbare herinnering aan

Karl Joseph Meyer

Geboren op 23 oktober 1904 te Grotenrath (Dld.), stierf hij rustig en kalm op 89-jarige leeftijd, te Heerlen op 11 maart 1994.

Na een plechtige eucharistieviering werd zijn lichaam bijgezet in het familiegraf op het kerkhof van Rimburg.

Karl Meyer was een goed mens.
Hij hield van bloemen en kon lang vertellen.
"Ik ben maar een gewone jongen;" was zijn gewone gezegde en hij meende het, gewoon en recht door zee.

Een hoge ouderdom, samen met een heldere geest, is een zegen voor ieder mens.

't Maakt de mens wijs.

Zo was Karl Meyer wijs, maar gewoon.

Als gelovig mens wist hij een grote levensmoed op te brengen, maar gewoon en eerlijk.

Dankbaar voor Uw belangstelling, zal de zeswekdienst gehouden worden op zondag 1 mei 1994 om 10.00 uur, in de parochiekerk van de H. Drieuldigheid te Rimburg.