



JEZUS \* MARIA \* JOSEPH \* JOANNES

*Ik ben de verrijzenis en het leven (Joan XI 25).*

Wilt herdenken in Uw godvruchtige gebeden  
de ziel van zaliger

**Franciscus Leonardus Hubertus Meuters**

echtgenoot van

**Johanna Maria Paulina Hendriks.**

De dierbare overledene werd geboren te Epen 15 mei 1896. Hij overleed onverwachts op Paas-maandag 7 april 1958 voorzien van de genademiddelen der H. Kerk. Hij werd begraven te Mechelen 10 april 1958.

Gesterkt „verzadigd“ door de heilige Paas-geheimen is hij heengegaan uit dit leven, een werkzaam leven van trouwe plichtsbetrachting, een vroom leven in de dienst van God. Een welverdiende rust en een gelukkige oude dag scheen voor hem weggelegd samen met zijn beminde echtgenote. God heeft anders gewild.

„Waarom zijt gij bedroefd?“ Zo vroeg Christus aan zijn leerlingen van Emmaus. „Wist gij dan niet dat Christus dat alles moest lijden om in te gaan in zijn heerlijkheid?“

„Waarom zouden wij bedroefd zijn?“ „Weten wij dan niet“, zo zegt de H. Paulus, „dat de wederwaardigheden van dit leven niet in vergelijking kunnen staan met de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden?“

In de heilige Paasmissie hebben wij gebeden: „Stort o Heer de geest der liefde in ons uit opdat wij verzadigd door de heilige Paasgeheimen door Uw vaderlijke goedheid één van hart mogen zijn“. In die geest van broederlijke liefde bidden wij voor de dierbare overledene, opdat hij moge rusten in God.

Dierbare echtgenote! Ik dank u voor uw liefde en zorgen, God trooste en zegene u.

Dierbare familieleden en vrienden voor uw goedheid en genegenheid zeg ik u dank. Bidt voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Moeder van de Zaligmaker bid voor mij.