





Wil in uw gebeden
gedenken

ANNA MEUTER
weduwe van
Teng Driessen

Onze dierbare overledene werd geboren te Swalmen 18 november 1898. Zij overleed te Sittard - voorzien van het Sacrament der zieken - 26 maart 1984. Na een plechtige Eucharistieviering in de dekenale kerk van de H. Petrus te Sittard hebben wij haar 30 maart aldaar begraven.

Zij had alles wat men van een goede moeder, schoonmoeder oma en overgrootmoeder mag en kan verwachten. Zij was zo goed voor allen, met wie zij zich verbonden wist. Jarenlang uitte zich dat in haar niet aflatende zorg voor haar gezin, welke zorg zich bleef voortzetten in een levendige belangstelling voor alles wat haar familie betrof. En toen zij de laatste jaren niet meer zo intens als voorheen van haar zorg en belangstelling kon laten blijken, bleef zij toch de goede, de vriendelijke moeder

en oma, bij wie het goed en aangenaam toeven was.

Haar moederlijke zorg en belangstelling, haar onverdroten inzet voor gezin en familie, haar hulpvaardigheid en belangstelling voor de noden en zorgen van de haren, werd haar dankbaar vergolden door de zo liefdevolle en begripvolle verpleging in huize Sint Agnetenberg en door de dagelijkse bezoeken van haar dochters.

Wij nemen afscheid van haar, wij leggen haar neer in de handen van de levende God, in het vaste geloof en de sterke hoop dat wij eens met haar verenigd zullen worden in de liefde en vrede van de verrezen Heer.

Dat geve de goede God.

Anna Driessen-Meuter - rust in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor de vele blijken van medeleven, welke zij bij het overlijden en de uitvaart van U mocht ontvangen.

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 5 mei 1984 in de Grote Kerk.