





Ter herinnering aan het leven in
ons midden van

Aloys Joseph Mennis

echtgenoot van wijlen

Gertrudis Schmitz

geboren te Keulen 6 augustus 1889, overleden, voorzien van de sacramenten der zieken, 28 oktober 1971 in het ziekenhuis te Heerlen. Na de uitvaartdienst, in zijn parochiekerk te Rimburch, begraven op het kerkhof aldaar op 1 november 1971.

*

Van Aloys Mennis zou men kunnen zeggen dat zijn leven een stempel droeg van zijn geboorteplaats Keulen. Evengoed kan men zeggen dat hij zijn geloof in Christus droeg, zoals het bij ons allen moest zijn: als een blijde Boodschap.

Hij ging een beetje dichtend en zingend door het leven: voor iedereen had hij een blij woord, voor elke ge-

legenheid wist hij de passende woorden te vinden - of een hartelijke brief te schrijven. Hij was nooit een zwartkijker. Het verenigingsleven van Rimburch vond bij hem altijd steun, financieel en moreel.

Hij heeft bij zijn familie een hartelijk thuis gevonden, waarvoor hij altijd dankbaar was. Ofschoon hij oud werd, kwam het afscheid, door een korte ziekte, nog erg onverwachts.

Moge de goede God hem de eeuwige vreugde geven.

Wij danken U hartelijk voor het medeleven ondervonden bij het overlijden en de begrafenis.

FAMILIE MENNIS

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden zaterdag 11 dec. a.s. om 9.00 uur in de kerk te Rimburch.