



Cor Jesu, propitiatio pro peccatis
nostris, miserere nobis.

Jezus + Maria + Jozef

Bid voor de ziel van zaliger

MARIA CATHARINA MELCHERS

Echtgenootte van

JOHAN SCHROEDER

geboren te Rimbürg 23 Febr. 1880 en aldaar overleden 4 Febr. 1941, na een langdurige ziekte met algeheele overgave aan Gods H. Wil te hebben gedragen en meermaals gesterkt te zijn geworden door de genademiddelen der H. Kerk.

Heden leeft de mensch en morgen verschijnt hij niet meer. (Thom. à Kempis I. 23)

Waakt dus, omdat gij niet weet, wanneer Uw Heer komt. (Math. 24.42.)

Mijn hulpelooze kwaal aanvaardde geen genezing. Ellendige dagen heb ik gehad en droevige nachten geteld. Benauwdheden en pijnen heb ik verduurd en den Naam des Heeren riep ik steeds aan.

Op U, o Heer, heb ik vertrouwd; daarom was mijn sterfbed zoo troostvol en zoo rijk aan genade. Dierbare Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinderen, ik vraag uw voortdurend gebed. Tot weerziens in den hemel!

Mijn Jezus, barmhartigheid (300 d a.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d.a.)

Fr. Verreck, koster, Rimbürg.