



Ter dankbare herinnering  
aan

**HUBERT MELCHERS**

weduwnaar van

**Anna Catharina Douven**

Geboren te Ubach over Worms, op 12 januari 1920, stierf hij, na een langdurige ziekte, op 30 juni 1988, in de Verpleegkliniek te Heerlen.

Na een plechtige Eucharistieviering werd zijn lichaam bijgezet op het kerkhof te Rimburg, op 5 juli 1988.

Een eenvoudige bescheiden mens is van ons heengegaan; een dankbare nagedachtenis is wat ons overblijft.

Deze overweging zal van mens tot mens verschillen.

Hub was sinds de dood van zijn vrouw wat zwaar op de hand.

Op het dodeprentje van zijn vrouw stond: „Ik dank de goede God en allen, die voor mij zo goed hebben gezorgd. Nog een laatste vaarwel aan allen, die mij dierbaar zijn.”

Deze woorden zal Hub volledig beamen. En wij bidden dat hij nu met zijn vrouw voor altijd gelukkig mag zijn in het hemels Vaderhuis.

De familie dankt U hartelijk voor uw medeleven.

+

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag, 14 augustus 1988, in de parochiekerk van Rimburg.

---

Begr. & Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel. 311978