





Gedenk in Uw gebeden

**MATHIEU MAASSEN**

echtgenoot van

**Patritia Jansen**

Hij werd geboren op 27 augustus 1912. Onverwacht werd hij van zijn geliefden gescheiden op 3 mei 1981.

Mathieu, de laatste jaren waren we met z'n tweeën. Het leven met jou was heerlijk. Jij was mijn levensbron. Ik zal nu verder moeten gaan zonder je, maar ik wil voortleven in jouw geest en liefde.

Vader heel veel dank voor alles wat je voor ons was. Jouw levenswijsheid en goedheid hebben ons altijd in de goede richting gewezen. Je was blij met ons. Maar onze vreugde met zó'n vader is zo groot, dat je nooit meer uit ons leven weg te denken bent.

Opa voor ons was je er altijd. Je gaf liefde, tijd en aandacht en indien nodig een bemoedigend woord.

Mathieu, door jouw opgewektheid, jouw levensvreugde en blijheid was je bij iedereen geliefd.

Fluitend en lachend kwam je naar je werk. Vaak kwam je in aanraking met het minder goede in de mens, maar dat wist je altijd te relativieren.

Je had een groot rechtvaardigheidsgevoel en trachtte altijd het goede in de mens te zien. Daarom zullen je vele vrienden en kollega's je nooit vergeten.

Mathieu, wees een steun voor ons, die je in droefheid achterlaat.

Moge het vaste geloof in jouw eeuwige vreugde bij God voor ons een blijvende kracht zijn.

*Bewaar een woord voor mij in  
Uw stilte: „O, wereld, wanneer ik  
dood ben, ik heb liefgehad.”*

De familie dankt U hartelijk voor Uw blijken van medeleven bij het overlijden en de begrafenis.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 21 juni a.s. om 9.30 uur in de H. Petruskerk te Sittard.