



H. Drieëenheid,
Wees mij
barmhartig

Al wie in Mij geloofd zal leven ook
al is hij gestorven.

Ter dankbare nagedachtenis aan

Gerardus Theodorus van Maasbommel

echtgenoot van

Anna Maria Josephina Cremers

Hij werd geboren te Nijmegen 18 juni 1912 en overleed in het ziekenhuis te Heerlen, 6 maart 1969, gesterkt door het Sacrament van de zieken. Begraven werd hij te Eygelshoven 8 maart d.o.v.

Voor God telt niet de lengte van het leven, maar de inhoud er van, de bereidheid om goed te zijn, de eerlijke liefde voor God en onze medemens. Van deze overledene zal iedereen die hem heeft gekend, getuigen, dat hij in zijn leven heeft geprobeerd aan deze verwachtingen te beantwoorden.

Hij was 'n echt gelovig mens. Biddend en o.a. door deelname aan 'n maandelijks bezinningsbijeenkomst hield hij zijn geloofsovertuiging levend. Maria, de Moeder van zijn Heer, had 'n grote plaats in zijn leven. Door haar vond hij de inspiratie om christelijk te leven. Hij was 'n goede mens; 'n steun in alle bescheidenheid voor zijn echtgenote en familie; sociaal voelend, destijds voor de jeugd, naderhand voor onze gemeente, waarvoor hij met inzet van zijn krachten eerlijk de algemene belangen heeft menen te behartigen en tenslotte voor „zijn” flat, waar hij 'n vertouwensman werd voor velen.

Ondanks zijn toenemende zwakte bleef hij zijn levensblijheid bewaren. Anderen 'n dienst bewijzen en gelukkig maken waren hem 'n behoefte;

waardoor hij zichzelf gelukkig voelde. Daarom zullen velen hem nu missen in zijn vriendelijk meelevens. Wij geloven echter dat God hem zal opnemen in 't hemels vaderhuis, waar we elkaar zullen weerzien. Dit troost ons bij dit vrij snelle afscheid. Laten vooral zijn dierbaren dankbaar zijn dat zij getuigen mochten zijn van dit leven. God, maak hem deelgenoot van Uw eeuwige verlossing. Amen.

Voor Uw medeleven, ons betoond bij het overlijden en de begrafenis, betuigen wij U onze oprechte dank.

Familie van Maasbommel
Familie Cremers

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 20 april om 10.15 uur in de parochiekerk van de H. Joannes de Doper te Eygelshoven.