



Een dankbare herinnering

**Gertruida Hermina Petronella  
Maas**

echtgenote van

Peter Joseph Erens

de dierbare overledene werd geboren te Schaesberg op 6 aug. 1930 en overleed te Heerlen op 5 november 1971, voorzien van het Sacrament der zieken.

+

Reeds gedurende vele jaren droeg zij het kruis van de ziekte en het vervulde ons met eerbied en bewondering, dat zij ondanks haar verzwakte gezondheid zich wilde geven aan haar gezin.

Zij liet zich het werk niet uit handen nemen en bleef de liefdevolle zorgende vrouw tot het einde toe.

Zij bracht die levenskracht op, omdat zij zich in een gelukkig huwelijk kon sterken aan de liefde van haar echtgenoot en kinderen en zich tegelijk toevertrouwde aan haar God, aan Wie zij biddend begeleiding vroeg van haar leven en haar gezin.

Daarom kon het ook gebeuren, dat zij,

ofschoon zij nog zo hield van het leven, moedig afscheid nam, ons de herinnering latend aan haar eenvoud, haar verstandigheid, haar hartelijkheid.

Heer God, al is het met de pijn van het leed in ons hart, wij danken U om haar, die ons zoveel liefde en geluk gaf in haar te korte leven en wij bidden U: help ons, die achterblijven, haar voorbeeld te volgen en zo met haar te zijn en te blijven in Uw eeuwige liefde en vrede. Door Christus, onze Heer. Amen.

Wij danken U hartelijk voor het medeleven ondervonden tijdens de ziekte, het overlijden en de begrafenis.

P. J. ERENS EN KINDEREN

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 26 dec. a.s. (2e Kerstdag) om 10.00 uur, in de kerk te Nieuwenhagerheide.