



Vreugde vinden zij, die schuilen bij U;
door de eeuwen heen gaat hun jubel.

Ps. 6

In dankbare herinnering aan

Zuster Maria Winfrieda, S.N.D.
Helena Lürsen

Geboren 24 december 1893 te Mörsen, Duitsland.
Ingetreden in de Congregatie van de Zusters
van Onze Lieve Vrouw op 22 mei 1914.
Geprofest 16 augustus 1916 te Mülhausen, Dld.

†

Voorzien van het Sacrament van de Zieken,
riep de Heer haar op 27 januari 1986 in het
st. Maartens Gasthuis te Venlo
tot de eeuwige vreugde.

†

Van grote dankbaarheid zijn wij vervuld bij het
heengaan van zuster Maria Winfrieda. Zij was
een vrouw zo eerlijk als goud, en met grote
gaven begiftigd. Daar heeft zij mee gewoekerd
tot welzijn van velen.

Zuster was een groot liefhebster van de natuur.
Bloemen en vogels waren haar lust en haar
leven. En deze liefde voor al wat leeft in de
natuur wist zij door te geven aan de leerlingen
die aan haar zorgen waren toevertrouwd.

Op reeds gevorderde leeftijd werd haar de zorg
voor de Nederlandse Provincie van de Congre-
gatie toevertrouwd. Met grote toewijding heeft
zij zich gegeven voor het welzijn van iedere
zuster afzonderlijk. Wij zijn haar zeer erkente-
lijk hiervoor.

Met het toenemen van haar jaren en het afne-
men van haar krachten heeft zij zich nog in
menig opzicht verdienstelijk gemaakt.

De Heer, die zij zo innig heeft liefgehad, moge
nu voor eeuwig haar loon zijn.

R.I.P.

Voor uw hartelijk meeleven bij de ziekte, het
sterven en de begrafenis van zuster Maria
Winfrieda zijn wij u oprecht dankbaar.

PROVINCIALE OVERSTE
EN MEDEZUSTERS

Tegelen, 31 januari 1986