



Toon mij Heer Uw wegen,
en leer mij Uw paden kennen.

Lieve Leo.

Ieder mens die op de wereld komt is zijn leven lang op zoek naar geborgenheid. Hij wil een thuis vinden, een beetje zekerheid en menselijke warmte en wil die ook doorgeven aan andere mensen.

Door lief en leed was jouw kracht en geborgenheid altijd een enorme steun voor ons. Als wij je nodig hadden, stond je altijd klaar met een goede raad of een eerlijk antwoord. Samen bouwden we aan een eigen thuis, midden in de natuur, waarvan wij zoveel hielden.

Alles was op zijn plaats, maar toen ging jij van ons heen! We hadden je op deze plaats nog zoveel willen geven en jij ons, doch God heeft voor een andere bestemming gekozen.

Je hebt veel moeten strijden en hebt eindelijk de rust, de vrede, gevonden. Wij zullen je heel erg missen, maar weten, dat je bij God veilig bent en je niet meer bezorgd hoeft te maken om degenen, die je zo dierbaar zijn. Wij weten dat je in die andere wereld toch nog steeds bij ons bent.

Het is geen vaarwel maar een tot ziens.

In dankbare herinnering: Fini en Truus.

Hartelijk dank voor het medeleven ondervonden, bij het overlijden van mijn lieve man en vader,

Leo Rogister.
mevr. F. Rogister, truus.

Fam. Rogister.

Fam. Smeets.

Dank aan familie, vrienden en kennissen, voor uw blijken van medeleven.

Familie Logister.
Familie Smeets.

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 14 okt. a.s., om 19.00 uur, in de parochiekerk van de H. Bernardus te Ubachsberg.

begrafenisver. „Voerendaal”