

Fiat Mihi



Se  
e  
u  
n  
d  
u  
m

Verbum  
u  
u  
u  
u  
u  
u

Bid met ons voor de zielerust van onze  
dierbare Confrater

**Pater Johan Caspar Linssen**  
Montfortaan  
**oud-missionaris van Borneo**

Hij werd geboren te Maastricht 19 juni 1900,  
werd lid van onze congregatie 8 september  
1930 en ontving de priesterwijding  
7 maart 1936.

Gesterkt door het Sacrament van de zieken  
overleed hij na een korte ziekte in ons  
kloosterbejaardenoord "Huize Vroenhof"  
te Houthem, 10 juni 1990.

Na een plechtige geconcelebreerde Uitvaart  
in de parochiekerk van de H. Remigius te  
Schimmert hebben we hem begraven op  
ons kloosterkerkhof aldaar, 13 juni 1990.

Hij studeerde aan het Montfortaanse klein-  
seminarie Ste Marie te Schimmert. Wegens  
ziekte moest hij het noviciaat verlaten. Weer  
genezen studeerde hij voor onderwijzer en  
behaalde de hoofdacte, en was enige jaren  
onderwijzer in Hoensbroek. Daarna besloot

hij naar het noviciaat terug te gaan. Na de  
studie aan het groot-seminarie in Oirschot  
werd hij priester gewijd.  
Zijn eerste benoeming was: leraar in Schim-  
mert, van 1936-1938.

In 1939 vertrok hij met de eerste missionari-  
sen naar de nieuwe missie van Borneo.  
Tijdens de oorlog verbleef hij in het Japanse  
kamp in Koetjing (Brits-Borneo).  
Na de bevrijding heeft hij zich met grote  
energie ingezet voor de wederopbouw van  
de missie.

Hij werd Dajak met de Dajaks. Zijn vele  
talenten gebruikte hij voor zijn mensen, hij  
was priester, dokter technicus en bouwer,  
een hartelijke en gediensstige confrater.  
Toen hij in 1975 naar Nederland terugkwam,  
is hij 12 jaar rector geweest in het bejaar-  
denoord in Waubach, tot zijn leeftijd hem  
dwong om te gaan rusten in Vroenhof.  
Zijn gedachten gingen nog dikwijls naar zijn  
dierbare missie.

Moge de Heer Zijn goede en trouwe dienaar  
nu de eeuwige rust en vrede schenken.

H. Maria, bid voor hem

H. Montfort, wees zijn voorspreker