



Jezus Christus,  
Zoon van den levenden God  
Licht der wereld,  
U aanbid ik, voor U leef ik,  
voor U sterf ik.

100 dagen aflaat, eenmaal.

JEZUS! MARIA! JOSEPH!

Looft, jongelingen, den Heer;  
looft den Naam des Heeren!

(Ps. 112, 1.)

*Bid voor de ziel van zaliger  
den achtbaren Jongeling*

## **HENDRIK LEMMENS,**

na eene kortstondige, met geduld verdragen ziekte, voorzien van de laatste H. Sacramenten, in het hospitaal te Heerlen overleden den 25 Januari 1919.

De dierbare overledene werd geboren te *Rimburg* den 28 Sept. 1900; hij was voorbeeldig in het vervullen zijner godsdienstige plichten, zijnen ouders een volgzame zoon en zijn elf gezusters, van wie hij als eerste volgens Gods H. Wil deze wereld moest verlaten, een liefdevolle broeder.

Kort zijn de dagen van den mensch; het aantal zijner jaren hebt Gij, o God, vastgesteld. Gij hebt hem een grens aangewezen, die hij niet zal overschrijden,  
(Job 1, 14.)

Indien gij mij roepen zult in den vroegen ochtend, ik zal er reeds niet meer zijn.  
(Job 7, 2.)

Niet tot de helft mijner jaren was ik gekomen en reeds haast ik mij tot de poorten des doods.  
(Ps. 38, 10.)

Mijn Jezus barmhartigheid. (300d. afl.)

Zoet Hart van Maria wees mijne redding.  
(300 d. afl.)