



TER HERINNERING



In het H. Misoffer en de gebeden van Priesters en gelovigen wordt aanbevolen de ziel van Zaliger

Marita Christine Elisabeth Kutsch

echtgenote van

Herman J. B. van der Hoorn

geboren te Aken, 7 October 1911, overleden te Heerlen, 6 Maart 1948, meermalen gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk.

Zij was mijne getrouwe echtgenote. Zij was een goede, zorgzame Moeder voor onze kinderen, hen onderhoudend in ons H. Geloof. Zij was een goede vrouw, bemind bij de mensen waarmede zij omgang had. Werkzaam en met zorg heeft zij hare dagen doorgebracht.

Een trouwe echtgenote is de steun van het gezin; die haar vindt heeft een schat ontdekt.

Dierbare echtgenoot, ik dank U voor alles wat gij voor mij zijt geweest. Ik ben heengegaan maar onze liefde sterft niet. De dood komt als een dief in de nacht, doch wie God vreest is niet onvoorbereid. Deze waarheid geeft kracht en troost.

God heeft haar het lijden niet bespaard; uitgeput van krachten is zij opgeroepen op de Priester-Zaterdag van O. L. Vrouw, in de bloei harer jaren, in een met geduld gedragen lijden. Niet de minste klacht kwam over hare lippen. Haar heengaan laat een leegte achter, doch Gods H. Wil geschiede.

Mijn dierbare echtgenoot, lieve Leo en Rolfje, ouders, broers, familie en vrienden, in de Hemel bid ik voor Uw aller welzijn.

Bemint elkander, leeft zó, dat gij de dood nooit te vrezen hebt.

Heer, geef haar de eeuwige rust.