



Vecellio Tiziano

Verlag Ettal / 9727



Leef in den Heer en bid voor ons

Na een geduldig en langdurig lijden van 3 jaar heeft God uit ons midden weggenomen mijn dierbare vrouw en onze geliefde dochter en zuster

## **ANNA MARGARETHA KROPS**

sedert 2 mei 1950 de geliefde echtgenote van  
Geert Ensing

Geboren te Zandberg 2 mei 1923 is zij na een verschrikkelijk lijden en gesterkt door de Genademiddelen der H. Kerk op 11 september 1962 overleden. Haar stoffelijke resten zijn ter ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Zandberg 15 september 1962.

Gezegend zij God, die ons vertroost bij alle tegenslag. Er is geen mens, die haar lijden kan beschrijven, zowel lichamelijk als geestelijk. Haar verschrikkelijke kwaal maakte haar eenzaam en verlaten. Menige dag van bittere pijn heeft zij in haar langdurige ziekte moeten doorstaan. Zij is op haar ziekbed gelouterd, zodat we nu mogen zeggen, dat haar brave ziel rust in vrede. Moe geleden en gestreden is de dood langzaam maar zeker gekomen om haar laatste levensvlam te doven.

Dierbare echtgenoot, ik moet u alleen achterlaten. Vertrouw op God, die kracht naar kruis geeft. Dierbare ouders en familieleden, ik dank u voor alles wat gij in mijn ziekte voor mij gedaan hebt. Een woord van bijzondere dank heb ik voor Trijn, die mij zolang met zoveel liefde en opoffering verzorgd heeft. Ik zal God bidden, dat Hij u allen zijn loon hiervoor zal schenken.

Heer, geef haar de eeuwige rust.