





Bidden wij een vurig gebed voor

**ANNA CATHARINA KOCHS**

weduwe van  
**Leo Mennis**

Zij werd geboren 16 januari 1904 te Ubach-Palenberg (D.) en overleed, gesterkt door de H. Sacramenten te Kerkrade op 18 juni 1979. Zij werd begraven op het R.K. Kerkhof te Eygelshoven, 21 juni d.o.v.

'Het leven wordt veranderd, niet weggenomen'. Zo bidden wij in de liturgie van de overledenen. Wij die achter blijven, belijden in die woorden ons geloof dat het leven van deze dierbare niet is weggenomen, maar veranderd in een ander en beter leven.

Zij heeft geleefd en gewerkt voor haar gezin, waarvoor ze alles over had, zozeer zelfs dat haar zorg uitgroeide tot overbezorgdheid, waardoor zij in haar leven nooit tot rust kwam.

Haar leven werd gedragen door een eenvoudig en diep geloof, dat ze doorgegeven heeft aan haar kinderen. In dat geloof mogen wij vertrouwen dat ze nu zal ingaan in de rust en de vrede van God. Bidden wij allen, die haar dank verschuldigd zijn, samen met de Kerk: 'Heer God, geef, vragen wij, aan Anna Catharina Kochs en aan allen die in Christus rusten, de plaats van verkwikking, rust en vrede. Amen'.

De familie dankt u voor uw deelneming en het bijwonen van deze erediens.

**Familie Mennis - Kochs**

De plechtige zeswewekendienst zal gehouden worden op zaterdag 4 augustus a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Johannes de Doper te Eygelshoven.