



Een week na zijn afscheid
is hij vol vertrouwen naar
God gegaan.



SJENG KLEINEN

echtgenoot van

Anny Kleinen-Schmitz

geboren te Waubach 14-09-1908
overleden te Heerlen 10-06-1972

*

- Indien U Uw hoofd koel houdt ten tijde van
radeloosheid
en allen U mistrouwen
en U dan toch begrip hiervoor betoont.
- Indien U kunt wachten zonder ongeduld
wordt verloochend zonder te
verloochenen
gehaat zonder te haten
en toch niet zelfvergenoegd zijt of
eigenwijs.

- Indien U droomt zonder een dromer te worden
denkt en het niet alleen bij denken laat.
- Indien U geluk en ongeluk aankunt
en toch tijdens beiden dezelfde blijft.
- Indien Uw waarheden in de mond van anderen
als leugens klinken
en worden misbruikt
levenswerken worden vernield
en U bouwt toch weer opnieuw.
- Indien U durft te wagen, en niet wint
en weer opnieuw begint zonder klacht.
- Indien U Uw lichaam en ziel dwingt tot hun
taak
lang nadat alle kracht is weggevloeid
en zo blijft voortgaan door een wil die
zegt „het moet“.
- Indien U omlaag gaat naar de massa
en toch Uzelve blijft
- Indien vriend noch vijand U kan krenken
U de mens waardeert, ieder naar zijn
eigen aard.

dan behoort hemel en aarde aan U mijn zoon
en - wat meer is - U bent een man.

Vrij naar Rudyard Kipling

Zo'n man was hij.

Wij danken allen voor de belangstelling en
hulp en steun die wij tijdens deze moeilijke
tijd mochten ontvangen.

+

Plechtige zeswekedienst zal worden gehouden
in de kerk St. Joseph te Waubach op zondag
16 juli a.s. om 10.45 uur.