



Milla

Wie kan doorgronden wat God wil?

Ter vrome nagedachtenis aan

ANDRÉ KLEIJNEN

oud kerkmeester parochie St. Laurentius

echtgenoot van Bertine Reijntjens

* 15 augustus 1909 Aken

† 13 februari 1975 Voerendaal

Met de dierbare overledene is van ons heengegaan een rechtschapen christen, eenvoudig en oprecht van harte. Levend uit het geloof wilde hij voor alles aan God behagen. Zeventien jaar lang behartigde hij als kerkmeester met veel toewijding de belangen van kerk en parochie. Als zorgzame huisvader heeft hij zich steeds met liefde ingezet voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van zijn gezin, dat zijn zorg was maar ook zijn geluk. Meer dan veertig jaar toog hij dagelijks naar de mijn. Zijn taak aldaar vervulde hij met uiterste nauwgezetheid en beschouwde hij als een dienst aan de gemeenschap.

Van zijn welverdiende rust heeft hij maar kort mogen genieten. Toen ziekte en lijden zijn deel werd, begreep hij aanstonds dat de Heer spoedig zou komen.

Rustig heeft hij Hem opgewacht, christelijk gelaten zich aan Gods H. Wil overgegeven en zonder klagen het offer van zijn leven gebracht. Blij en dankbaar ontving hij de laatste H. Sacramenten en tot het einde toe droeg hij geduldig de ongemakken van zijn lijden, diep erkentelijk voor alle zorgen en goede diensten. Zó is hij onder het gebed van priester en dierbaren in vrede ingesluimerd tot het eeuwige leven bij God.

Bemide echtgenote en kinderen, troost u, Gods H. Wil geschiede! Vertrouwt op Hem, Hij zal u sterken en zegenen. Bidden wij voor elkaar. Eens komt een weerzien in onvergankelijke vreugde. Intussen leeft allen gelukkig.

Barmhartige Heer Jezus,
geef hem de eeuwige rust.

Mede namens mijn kinderen hartelijk dank
voor uw medeleven.

Mevr. B. Kleijnen - Reijntjens.

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 22 maart a.s., om 10.00 uur, in de parochiekerk van de H. Laurentius te Voerendaal.