

*"Zalig de doden die in de Heer sterven.  
Laat hen uitrusten van hun moeiten  
want hun daden vergezellen hen".  
(Apok. 14, 13)*

In dankbare herinnering aan

*Harrie Kleeven*

echtgenoot van

*Harmina Tempelman*

Hij werd geboren in Maastricht op 18 juli 1935.  
Plotseling is hij overleden te Waubach op  
24 april 1987.

Na een plechtige rouwdienst in de St. Jozefkerk  
te Waubach op 29 april hebben we afscheid van  
hem genomen in het crematorium te Heerlen.

Plotseling en totaal onverwacht hebben we afscheid  
moeten nemen van mijn inniggeliefde man,  
vader en opa.

Hij die nog zo actief en volop in het leven stond  
is zonder een woord van afscheid van ons heengegaan.  
Harrie die het middelpunt was van gezin  
en vereniging, die zich onvermoeid inzette voor  
zijn familie en vrienden is niet meer. Zijn heengegaan  
laat dan ook een onvoorstelbare leegte achter  
in het leven van velen. Niemand leeft voor zichzelf  
en niemand sterft voor zichzelf. Dit heeft

in het leven van hem gestalte gekregen.

Op de eerste plaats kwam zijn gezin en familie,  
zij waren alles voor hem. Maar onvergetelijk is  
ook de vriendschap en de toewijding die hij ge-  
toond heeft in de voetbalvereniging Rimborg.  
Zijn inzet, hulpvaardigheid en beschikbaarheid  
zal nog lang gemist worden, zowel in de familie  
als in de vereniging.

Hij was een man met karakter, punctueel en kor-  
rekt die zichzelf wegcijferde voor de ander. Har-  
rie deed alles met liefde en plezier en deze liefde  
zal vooral gemist worden in zijn gezin. In het bij-  
zonder zullen zijn kleinkinderen hun trotse opa  
missen.

Hij blijft echter voortleven bij velen om zijn onver-  
getelijke inzet.

Wij bidden, God, neem hem die ons zo dierbaar  
is op in 'uw heerlijkheid en laat hem delen in de  
blijvende vreugde van de verrezen Heer. Amen

Voor Uw meeleven tijdens het plotseling overlij-  
den en het afscheid van Harrie zeggen zij U onze  
oprechte dank.

Harmina Kleeven – Tempelman  
Evelyne en Arnold  
Sebastiaan en Steffan

De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-  
den in de St. Jozefkerk te Waubach op zaterdag  
6 juni 1987 om 19.00 uur.