



Wil in uw gebeden gedenken

**HUB KEULERS**

echtgenoot van

**Netta Vaessen**

Onze dierbare overledene werd geboren te Munstergeleen 28 april 1913.

Hij overleed - totaal onverwacht en plotseling - te Sittard 25 november 1980.

Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Petrus te Sittard hebben wij hem 28 november aldaar begraven.

Het gebeurde zomaar, zonder ook maar de geringste waarschuwing vooraf. Van het ene ogenblik op het ander riep de Heer van leven en dood hem bij Zich. En wij - zijn vrouw, zijn zoon en dochter, zijn schoonzoon en schoondochter en zijn drie kleinkinderen - kunnen niet begrijpen, dat wij zo ineens onze echtgenoot, onze vader, onze schoonvader en opa moeten missen. Wij kunnen niet begrijpen dat hij niet meer zorgend voor alles en behulpzaam in alles in ons midden zal zijn. Hem was werkelijk niets te veel als het ging om het geluk en welzijn van zijn vrouw en familie.

Zijn kleinkinderen waren zijn oogappels en zijn trots.

Rechtschapen, eerlijk, ieder het zijne gevend, zorgend voor hen die hem waren toevertrouwd is hij door het leven gegaan. Dankbaar was hij voor zijn pensioen, waarvan hij ruim zeven jaar mocht genieten.

Zijn sterven kwam voor ons schielijk en onverwacht. Zijn leven was goed en gaaf, getekend door zijn inzet, liefde en zorg voor ons, zijn dierbaren. Wij bidden, hopen en vertrouwen dat zijn liefde en zorg, zijn trouw en zijn inzet nu een antwoord zullen krijgen in de eeuwige liefde van God en dat hij nu bij God ons aller voorspreker zal zijn. Hub Keulers, rust in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor de vele blijken van medeleven, welke zij bij het overlijden en de uitvaart van U mocht ontvangen.

De zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 11 januari 1981 om 10.00 uur in de St. Michielskerk aan de Markt te Sittard.