



O Hart van Liefde
ik vertrouw op U.

Jezus † Maria † Joseph

Bidť voor de zielerust van zaliger

Karl Kastelic

Echtgenoot van

Maria Theresia Hubertina Wetzels

De dierbare overledene werd geboren 25 oktober 1881 in Sint Michael (Joego-Slavie) en overleed, voorzien van de laatste H. H. Sacramenten te Eyselshoven 13 november 1959.

„Zalig de doden die in de Heer sterven” (Openb. 14.13)
Zacht en kalm is de overledene van ons heengegaan, geheel overgegeven aan de wil van God.

Een groot gedeelte van zijn leven werd hij geplaagd door ziekte, maar die ziekte met haar moeilijkheden en ongemakken aanvaardde hij uit Gods hand en in zijn beproevingen vond hij troost en kracht in het dagelijks gebed en in het gelovig weten dat dit leven een voorbereiding is op het andere, het eeuwige leven.

Daarom mogen we vertrouwen dat hij zal ingaan in dat eeuwige leven waar geen pijn en lijden meer is, maar waar alleen vrede en geluk heerst.

Bidden we dan samen met de H. Kerk tot God, dat Hij aan zijn dienaar Karl de plaats van verkwikking, licht en vrede mag verlenen.

Gij allen die me dierbaar zijt, gedenkt mij in uw gebeden.