



Ter gedachtenis aan
CORNELIS VAN DER KAMP
echtgenoot van
Johanna Wilhelmina Verpaalen

drager van de gouden eremedaille van
de Ned. Gregorius Vereniging
Geboren te Elst 26 augustus 1900
Overleden te Sittard 16 september
1975.

't Hele leven van de dierbare overle-
dene stond in dienst van de gemeen-
schap en van zijn gezin; en de kracht
daartoe putte hij uit zijn diep geloof.

Goed als echtgenoot en vader, en
trouw aan de kerk, was hij 'n hart-
stochtelijk kerkszanger, uiterst toege-
wijd, als het ware de vaandeldrager
van de verschillende kerkkoren, waar-
van hij achtereenvolgens tot op de dag
van zijn heengaan trouw lid was.

Kees, of Chris zoals zijn vrouw hem
noemde, was een man uit één stuk
die met hart en ziel voor ieder, familie,
vriend of vijand, klaar stond; En zó zal
hij ook in de gedachtenis van zijn
vrouw, kinderen en kleinkinderen en
van zijn vrienden die wij zijn, blijven
voortleven.

Lieve man, zorgzame vader, dierbare
opa, en beste vriend, rust in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor de
vele blijken van medeleven, welke zij
bij het overlijden en de begrafenis van
U mochten ontvangen.

De plechtige zeswekendienst zal ge-
houden worden in de parochiekerk van
de H. Paulus te Sittard, Limbrichter-
veld op zondag 9 november a.s. om
11.00 uur