





In dankbare herinnering aan

# Chris Kaesler

weduwenaar van

## Ida Kaesler – van Oerle

*Pap werd geboren te Rimborg op 4 maart 1933. Hij overleed in de Piushof te Heerlen op 27 januari 2018, in de leeftijd van 84 jaar. We hebben hem te rusten gelegd bij mam op het kerkhof te Rimborg, na een eucharistieviering in de kerk van de H. Drieuldigheid, op woensdag 31 januari.*

U bent uitgenodigd voor de zeswekendienst die zal plaatsvinden op zijn verjaardag: zondag 4 maart om 10.00 uur in bovengenoemde parochiekerk.

*De familie is u zeer erkentelijk voor alle blijken van medeleven na het overlijden en bij de uitvaart van Chris.*

Sinds mam er niet meer was, ging pap hard achteruit. Zestig jaar lang waren ze in alles zeer op elkaar betrokken geweest, maar toen ze hem ontviel, was hij niet meer compleet. Zijn eigen gezondheid liet hem danig in de steek en zijn gekoesterde wens om zo lang mogelijk thuis te blijven werd hem om zijn zwakke gestel niet gegund. Dat huis was belangrijk voor hem: met alles wat hij in zich had had hij het destijds samen met mam gebouwd en altijd onderhouden en ze hebben ervan genoten, net als van hun grote tuin. Het liefst waren ze thuis, met hun kinderen en hun kleindochter om zich heen. Het kostte hem grote moeite op het laatst niet meer naar huis terug te kunnen, al gaf hij zich uiteindelijk gewonnen.

We zullen hem missen, hen allebei. Al troost het ons dat ze nu weer samen zijn en dat de moeizame weg van pap de laatste jaren niet langer is geworden dan dit. Pap, opa, Chris, met jou mogen we dankbaar terugkijken op een mooi leven, waarin we samen van veel dingen hebben mogen genieten. We zeggen je dank voor alles wat je samen met mam altijd voor ons hebt gedaan en betekend. Jullie waren er altijd voor ons. Rust nu in vrede bij God.

Erich & Anja, Karin & Jean, Joëlla & Jacques