





In liefdevolle herinnering aan

Wim Kaczmarek

* Rimburch, 14 april 1966

† Heerlen, 16 april 2015

echtgenoot van

Rosi Kaczmarek - Berkers

papa van

Clark en Joey

Voor alle steun en betrokkenheid rondom het afscheid van Wim: een welgemeend dankjewel.

Rosi
Clark en Joey
Ollie 
Familie Kaczmarek
Familie Berkers

*Je bent plotseling van ons weggenomen,
we leven met het gemis.
We staan zo zwak,
maar hebben van jou geleerd wat strijden is.
Bedankt voor de jaren van liefde en trouw.
Je bent niet meer bij ons,
maar onze gedachten blijven bij jou.*

Wim stond bekend als een sympathieke, vrolijke man, een allemansvriend die met iedereen makkelijk praatte. Ondanks dat hij altijd een 'zorgenkindje' was, met de lichamelijke beperking door zijn ziekte, is hij altijd positief gebleven.

Hij was een man van grote dromen. Dromen dat er ooit een oplossing zou komen voor zijn ziekte, dromen om de hoofdprijs te winnen en zijn prijs te kunnen delen met anderen en dromen om samen met Rosi naar de piramiden in Egypte te reizen.

Hij genoot het meest als het goed ging met zijn gezin. Hij was zo trots op zijn zonen. Als huisman zorgde hij voor het huishouden en zorgde dat 's avonds een smakelijke maaltijd op tafel stond.

Zijn liefdevolle aandacht, zijn herkenbare lach en humor...

We zullen hem ontzettend missen...