



MOGEN DE ENGELEN
MIJ NAAR HET PA-
RADYS GELEIDEN

R I P

JEZUS * MARIA * JOSEPH
Gedenkt in uw gebed de ziel van zaliger

Casper Hubert Jurgen

weduwnaar van

Anna Maria Packbier

echtgenoot van

Anna Maria Reinartz

De dierbare overledene werd geboren te Kerkrade de 20e mei 1893 en overleed na een tragisch verkeersongeluk in het ziekenhuis te Heerlen de 9e febr. 1958 en werd begraven op het R.K. kerkhof te Eygelshoven.

De rechtvaardige, al wordt hij door den dood verrast, zal in vrede zijn. (Sop. IV)

Immers niet de plotselinge dood is te vrezen, maar wel de dood, die èn onverwacht èn onvoorbereid is.

Gij o Heer, hebt de weg der mensen afgebakend en op Uw woord verschijnt hij voor Uw rechterstoel. Zie o Heer, hier ben ik, omdat Gij mij geroepen hebt.

Daarom, mijn dierbaren, troost u, want hij was een goed man, die de Heer trouw diende. Eenmaal, in de hemel zult gij hem weerzien, blijft intussen voor hem bidden, want dat is de zoetste troost voor hem en voor u.

Mijn Jezus barmhartigheid.