





Gedenkt in uw gebeden en in het
H. Misoffer

Jan Jongkind

echtgenoot van

Truus Doensen

Geboren te Ubach over Worms, 2 september 1923 en voorzien van het H. Sacrament van de zieken, overleden te Kerkrade-Hopel op 12 oktober 1987.

Jan Jongkind heeft zijn jaren doorgebracht in de witte kolonie van de Hopel. Voor behoud en renovatie van de oude woningen heeft hij indertijd geijverd. Zijn gezin is daar opgegroeid. Hiervoor heeft hij zich liefdevol ingezet en hard gewerkt op het mijnbedrijf. Hij was iemand die voor zich zelf was doordat hij anderen niet lastig viel met wat hij zelf wilde

verwerken. Vooral tijdens zijn ziekte kwam dit naar voren; een slopende ziekte die zich over jaren uitstrekte en hem helemaal uitputte. Geduldig, zonder klagen verdroeg hij het lijden.

Bij zijn familie, waar hij ook zijn laatste levensweken doorbracht, voelde hij zich thuis; ook bij zijn vrienden in de Hopel, waarmee hij graag kaartte.

Het doek is nu gevallen en het aardse leven is ten einde. Wij weten echter door de woorden van Jezus zelf dat hiermee niet alles voorbij is.

Ons leven is een voorbereiding op een eeuwigheid, "Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven" (Joh. 11,25) heeft Jezus gezegd. Met dit geloof willen wij afscheid nemen van onze dierbare en ons leven voortzetten.

Hij ruste in vrede.

De familie dankt u voor de blijkken van medeleven betoond bij de ziekte en het overlijden van de dierbare overledene.

De zeswekendienst zal worden gehouden in de parochiekerk van de H. Pastoor van Ars te Eygelshoven op zondag 29 november om 11.30 uur.