



Dank U voor alle goede vrienden,  
Dank U, o God voor al wat leeft.

Wil in uw gebeden gedenken

### **ARNOLD JETTEN**

Hij werd geboren te Broeksittard 16 september 1910 en overleed - voorzien van het Sacrament der zieken - 16 juli 1979. Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Petrus hebben wij hem 19 juli op het kerkhof van Broeksittard begraven.

De laatste periode van zijn leven is moeilijk en zwaar voor hem geweest. Hij was zo gelukkig en tevreden met het onderkomen, dat hij op de Rosmolenstraat gevonden had. En toen kwam - te vroeg naar menselijke berekening - de ziekte ertussen. Hij heeft de feiten onder ogen gezien en hij heeft er zich bij neer kunnen leggen, dat hem niet dat aantal jaren van rust gegeven zou zijn, dat wij allen hem zo van harte zouden hebben gegund.

Nölke Jetten is gestorven in het geloof waarin hij geboren was, waarin hij opgevoed was en waarin hij geleefd heeft. Eén van de centrale punten uit dat geloof is de overtuiging, dat de mens geroepen is tot een persoonlijk voortbestaan in de liefde en vrede van de

verrezen Heer. Wij geloven dat hij - gelouterd door het lijden van de laatste maanden - nu tot dat eeuwig geluk is toegelaten en wij bidden dat hij ons aller voorspreker moge zijn. Arnold Jetten, rust in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor de vele blijken van medeleven, welke zij bij het overlijden en de begrafenis van U mocht ontvangen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 26 augustus a.s. om half tien in de St. Michielkerk Markt-Sittard.