



M.

Ter herinnering aan

## Paulus Jan Joseph Jessen

echtgenoot van

Gertruda Maria Elisabeth Constantia Janssen

Geboren te Sittard, 27 januari 1913 overleed hij aldaar 7 juli 1974, voorzien van het Sacrament der Zieken.

Ieder kent wel die Limburgse uitdrukking: „es God bleef“, als het Gods wil is“, als het met Zijn wil overeenkomt. Het is een uitdrukking die overgave laat zien, overgave aan de gebeurtenissen van het leven, die door Hem worden geleid. En de dood is wel de meest ingrijpende gebeurtenis in dat menselijk leven. Er wordt iets afgebroken, een levenslijn, die wij zo graag zouden verder trekken.

Paul Jessen heeft zijn leven, naar menselijke berekening, te vroeg moeten terug geven aan de Heer van alle leven. Zijn dierbaren blijven achter met hun verdriet, maar laten zij zich ook bewust zijn dat wij, mensen, niet alleen zijn, wat ons ook overkomt: de Beschermende Hand van de Heer geeft ons de juiste richting aan. Paul Jessen heeft geleefd in dat vertrouwen, dat alles goed zou zijn wat er ook zou gebeuren. Hij heeft zijn beste krachten gegeven voor zijn vrouw en kinderen. En dat mag tot dankbaarheid stemmen, tot herinnering in dankbaarheid, tot het volgen van het door hem gegeven voorbeeld.

Vertrouwen wij op de Heer, die ons allen brengt naar eeuwig leven, die ons ook zal herenigen in de Eeuwige Liefde.

De familie dankt U voor uw blijken van medeleven, welke zij bij het overlijden en de begrafenissen van U mocht ontvangen.

De zeswekendienst zal gehouden worden zondag 25 augustus a.s. om 9.00 uur in de parochiekerk van St. Petrus te Sittard.