



Gedenk
mij

In dankbare herinnering aan

WEN JANSSENS

echtgenoot van wijlen

Maria Margaretha Claessen

De dierbare overledene werd geboren te Sittard 12 april 1897 en overleed aldaar, na een welbested leven op 7 febr. 1976, voorzien van het sacrament der zieken.

Wij nemen afscheid van vader en opa met de pijn om het verlies, maar meer nog met grote dankbaarheid voor wat hij voor ons heeft betekend. Hij heeft geleefd voor ons. Vooral in de dagen van verdriet. Verdriet om het heengaan van hen, die ons en hem zo na en dierbaar waren. Met ons heeft hij het vertrouwen in het leven niet verloren. Hij geloofde uiteindelijk in Gods handen te zijn. Daarom kon hij op zijn ziekbed ook zeggen: "Ik ben gerust. Ik heb lang genoeg geleefd. Eens moet het genoeg zijn".

Bijna ongeduldig zag hij het einde tegemoet. Dankbaar voor de aanwezigheid van zijn dochter en kleinzoon en voor de zorgen van de zusters is hij vredig van ons heengegaan.

Het is goed zo. Wij willen steeds met grote dankbaarheid op hem terug blijven zien. Moge hij rusten in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor de blijken van medeleven bij 't overlijden en de begrafenis.
