



Ik
ben
het
Licht

Ter herinnering aan

HUBERTINE JANSSEN

weduwe van

Hendrik Simons

* 1 februari 1889 te Nuenen

† 21 juli 1976 te Sittard

Zij werd gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Psalm 139:

„Mijn God, Gij peilt mijn hart en Gij kent mij.

Voor U bestaat er geen duisternis.

Voor U is de nacht even licht als de dag, de duisternis even stralend als licht.

Al mijn levensdagen stonden in Uw boek, nog voordat Gij er een van had gemaakt.

Door U ben ik gekend.

Ik leg vertrouwvol mijn leven in Uw handen”.

Onze Lieve Vrouw van het H. Hart, bid voor mij.

De familie dankt U van harte voor de blijken van medeleven bij het overlijden en de begrafenis.