



In liefdevolle herinnering aan

*Jan van Ingen*

echtgenoot van

*Zus van Ingen-Schoormans*

★ 31 augustus 1931 te Ubach over Worms  
† 12 juni 2011 te Eyselshoven

De familie dankt u voor uw medeleven, steun en uw aanwezigheid bij het afscheid.

*Een kleurrijk man heeft afscheid genomen  
'n echtgenoot en vader met 'n hart van goud.  
Hij had nog zoveel dromen  
vooral voor zijn kleinkinderen waar hij zielsveel van houdt.*

*Hij dacht na deze ziekte opnieuw te beginnen  
en was vol goede moed.  
Deze strijd was echter niet te winnen  
en nu komen er geen grappen meer uit zijn hoed.*

*Hij zal zijn plichten nooit verzaken  
en dat stemt ons blij.  
Altijd zal hij over ons waken  
en houdt zeker voor ons een stoeltje vrij.*

*Tot ziens!*